



DAMERNAS NOSTALGITRIPP

Fredagen den 11 september gick NWS årliga "tjejkväll" av stapeln med ett 20 tal deltagande damer, både medlemmar och hugade spekulanter till att bli medlemmar.

Kvällens tema var "en nostalgitripp i whisky och mat".

Och vi gjorde en riktig tidsresa från 1970 talet fram till idag, där vi mindes både klädtrender, vilka filmer och TV serier som vi tittade på. vad som var inne att äta och dricka under respektive decennium, innan både mikrobryggerier och maltwhisky hade kommit i ropet, långt innan systembolaget hade "självplock", och man kunde råka ut för "röda lampan" vid kassan, d.v.s. var vänlig visa legitimation.



En och annan världshändelse mindes vi också förstås!



Under tiden nostalgien flödade så passade vi också på att prova några whiskysorter som fick representera whiskyns utveckling.

1970 talet provade vi Famous Grouse då det på den tiden dracks mest blended whisky.
1980 talet fick symboliseras av Glenfiddich 12 årig, då det på den tiden endast fanns 4-5 olika sorters maltwhisky, och Glenfiddich tillhör en av de första sorterna.
1990 talet smakade vi på Glenmorangie Nectar d'Or, och 2000 talet fick symboliseras av Glenmorangie Tusigail, deras senaste utgåva.

Vi fortsatte kvällen under mycket trevliga och tidstypiska former även när det gällde maten. Till förrätt serverade Räkcoctail och till huvudrätt kassler med ananas och ostsås, till kaffet avnjöts en bit god choklad.



Och som vanligt var det vår hovleverantör, Glade Kocken dvs Micke Salminen som också hade gjort en nostalgitripp i köket.

Kvällens lotteri vanns av en av kvällens gäster som genast ställde i utsikt ett framtida medlemskap.